

## Carla Kabamba



### **UCF** Kandidatenlijst nr. 15, Kandidaat nummer 2 – Centrale Stad Lijsttrekker – Bijlmer Centrum

**Waarom verdient Carla jouw stem?** Wat ik verdienen bepaalt Amsterdam!

De burgers die gemarginaliseerd worden, moeten zich kunnen weren. Met name basisschoolkinderen die onderschat worden vanwege hun woonadres.

Kinderen moeten in onze wereldstad in ieder stadsdeel en iedere buurt op een bovengemiddelde school kunnen zitten die kosteloos achterstanden aanpakt.

Jongeren die niet bijgestaan worden bij het vinden van een stage of marktrelevant werk, het bereiken van een consensus om de armoede-cyclus te verbreken, gelijkwaardige verspreiding van innovatie en aanwakkering en ondersteuning van ondernemerschap onder kansarmen, zijn ook belangrijke punten waar ik mij actief, zonder angst of ego voor in zal zetten.

**Wat wil jij van Amsterdam?** Dit is een vraag die ik mezelf stelde voordat ik hierna toe verhuisde in 2006. Ik kwam net van het vwo af en wilde de geweldige hoofdstad ervaren. Amsterdam heeft sindsdien mijn hart veroverd en ik zet mij graag voor haar in.

**Maar wie ben ik en wat heeft Amsterdam aan mij?** Carla ook wel Nzingha genoemd, een Amsterdammer, Afrikaan, Congolees en Angolees. Ben ook nog student Politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik ben een wereldburger, moeder, dichter, dochter, ondernemer, maar vooral pleiter voor sociale gerechtigheid en opwaartse mobiliteit.

### **Waarom heb ik voor UCF gekozen?**

Erkenning is belangrijk om je thuis te voelen en UCF herkent en erkent iedere persoon volledig. De Ubuntu-filosofie draait namelijk om balans tussen elkaar en de natuur. Hier horen ook de jeugd en hun worstelingen bij.

### **Hoe staat het met de toekomst?**

De toekomst is gevuld met uitdagingen in het onderwijs, werkgelegenheid en milieu en UCF staat voor oplossingen die opwaartse mobiliteit ongeachte de achtergrond mogelijk maken.

### **En het heden?**

Het heden is soms erg druk, want we leven in het informatietijdperk. Toch verschillen wij, Amsterdammers in leeftijd, inkomen, onderwijsniveau en culturele achtergrond. We mogen elkaars noden niet uit het oog verliezen, omdat de snelle, behapbare, wenselijke versie van Amsterdam een fijne afleiding is.

Onze ouderen, bijvoorbeeld, dienen verzorgd te kunnen worden op een manier dat emotioneel, cultureel en toch financieel bij hen past.

Onze armen dienen met respect behandeld te worden ongeacht de beroepskeuzen, schuldenproblematiek of psychische toestanden.

Onze jeugd moet nu goed voorbereid zijn op de zorgverzekeringsplicht, studieleningen en belastingzaken, terwijl Amsterdam hen proactief doorgroeimogelijkheden laat zien. Deze zaken verzorgen wij zelf als samenleving.

### **Maar waarom Ubuntu, is dat vanwege de geschiedenis?**

Het verleden heeft sporen in de vorm van glorie-verhalen en littekens achtergelaten.

Ons metropool kan daar middels UCF iets moois van maken. We zijn immers allen even veel mensen en komen allen met een verhaal, een erfenis. Amsterdam was ooit de eerste stad waar vrije Afrikanen een thuis konden vinden, terwijl het Nederlands grondgebied inde Nieuwe Wereld levensgevaarlijk voor de Afrikaanse Nederlander was. Deze pijn leeft vandaag nog voort maar kan genezen worden middels UCF.

UCF erkent en zal zich inzetten tegen verschillende fobieën. Homofobie, transfobie, xenofobie, islamofobie zijn hier voorbeelden van.

UCF ziet Afrofobie ook als een noemenswaardig gevaar dat ook genoemd en bestreden mag worden naast de andere vormen van intolerantie en geweld.

**Dus?** Stem op mij Carla, voor inzet voor de jeugd, werkgelegenheid, armoedebestrijding en ouderenzorg. Stem of UCF voor een topniveau van inclusiviteit dat Amsterdam ècht van ons allemaal maakt en door ons allemaal bestuurd wordt.